

Werner

Werner weg bij EB! Dat kunnen we niet zo maar ongemerkt voorbij laten gaan. Wist u dat Werner een hele rare is. Werner houdt enorm van muziek en hij houdt enorm van schrijven. Wat Werner bijvoorbeeld absoluut niet wil is alcohol en te veel organisatieshit. Van te veel geregeld onder hoge tijdsdruk wordt Werner zenuwachtig. En als Werner zenuwachtig wordt krijgt hij een knoop in zijn buik en dan eet hij twee dagen niet, en dat komt zijn obesitas niet ten goede.

De slechtste dienst die Joost Driessen Werner ooit heeft kunnen bewijzen, was hem hoofdredacteur maken van wat toen nog Muziek en Beeld heette. Werner werd daar bloednerveus van. Werner werd grappig genoeg altijd zenuwachtig over de zaken waarvan ik vind dat hij ze perfect onder de knie heeft. Immers Werner heeft een onnavolgbaar gevoel voor humor. Ik weet nog dat Werner een praatje hield over de introductie van een vorige hoofdredacteur van Muziek en Beeld (die hij met zichzelf vergeleek), ik geef u een quote: "en geloof u mij, het is niet goed mager af te steken naast Ben de Dood."

Maar als Werner in het openbaar moest praten werd hij nerveus. Wie herinnert zich niet de praatjes van Werner bij het trade dinner op Noorderslag. Altijd gevat, altijd to the point en nooit vervelend. Ook voor mensen die niet zo goed uit de verf komen als ze zelf gaan nadenken (en daar hebben we er nogal wat van in de muziekindustrie) maakte Werner wel eens teksten en die teksten waren dan even scherp en humoristisch. Ik weet nog goed dat ik Werner complimenteerde met een van de keren dat hij op Noorderslag weer geweldig had afgetrapt en dat hij mij verbaasd aan keek toen ik, enigszins jaloers, tegen hem zei dat hij zo goed was in dat soort praatjes. Hij vertrouwde mij toe dat hij er dagen tegenop had gezien.

De laatste tijd zag je aan de commentaren van Werner dat hij zich af en toe groen en geel kon ergeren aan de manier waarop de muziekindustrie met zijn vakblad om ging. Als mensen weigerden hem terug te bellen of van commentaar weigerden te voorzien, daar werd Werner hels van. Vooral als diezelfde mensen dan later gingen bellen om eens lekker te zeiken over wat er dan niet goed zou zijn opgeschreven.

We zullen nog zeker van Werner blijven horen, ook in EB-verband. Immers Werners inbreng gaat niet verloren. Voor wie Werner de komende tijd een beetje te veel gaat missen kan ik aanraden: volg Werner op zijn blog (www.wernerswereld.nl) of op Twitter (@wernerschlosser). Dan zie je dat eigenwijze hoofd meer dan je lief is en kun je hem in al zijn ziel en zaligheid volgen.

En Werner, geloof in je zelf! You've got what it takes.